

Zo van het land..



Pastinaak van Eindelienge

In het Zeeuwse plaatsje Ritthem teelt familie De Visser grove groenten als pompoen, knolselderij en pastinaak.

Het bijzondere van het bedrijf is dat bijna alle werkzaamheden op het land met paarden worden gedaan. Van ploegen en eggen tot het oogsten van de pastinaak.

De pastinaak is een echte wintergroente. De witte wortels trotseren zelfs prima de vorst. De pastinaak is erg lekker in stampotten, maar zeker ook geschikt voor feestelijke maaltijden. Dankzij z'n nootachtige aroma maakt de pastinaak van elke puree of ovenschotel iets speciaals!