

Net geoogst, rijk van smaak..



...groene kool van Eindelienge

In het Zeeuwse plaatsje Ritthem teelt familie De Visser grove groenten als pompoen, knolselderij en pastinaak. Het bijzondere van hun bedrijf Eindelienge is dat bijna alle werkzaamheden op het land met paarden worden gedaan. Van ploegen en eggen tot het oogsten van de groene kool.

De typisch 'Hollandse' winterkost combineert goed met buitenlandse ingrediënten. Zo wordt een gewone stampot bijzonder met wat Spaanse Manchego kaas. Gestoofde kool doet het goed met pittig oosters gekruid gehakt en wat fijngesneden abrikozen, of maak eens een traditionele Portugese groenekoolsoep (caldo verde), met aardappels, knoflook en chorizo. Verrassend lekker!